

Overweldigend OMAN

Groene bergoases,
oranjerode zandduinen
en witte stranden

Smaragdgroen water in bergoases, hoge zandduinen in de woestijn, schilderachtige straten in de zoek van de witte hoofdstad Muscat en zeeschildpadden die eieren leggen op het strand. Sultanaat Oman zit boordevol verrassingen.

TEKST: HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE



Oase van Wadi Bhani Khalid met het smaragdgroene water. Links: de zandduinen van Wahiba Sands.

Het is tropisch warm. Onze gids en chauffeur Adam, draagt een hagelwitte dishdasha, een soepele lange jurk. Op weg naar ons hotel, The Chedi in Muscat, zoeven we over de 18th November Street. De datum verwijst naar de verjaardag van sultan Qaboos. Een smalle, zanderige weg leidt naar de imposante entree. In de hoge lobby staat een cirkelvormige zitbank onder een zee van kleurige lampen. Het hotel bestaat uit witte villa's en appartementen. Over het hele terrein staan, in een geometrisch patroon, palmen. Ertussendoor lopen watertjes. Er zijn vijvers met fonteinen. Vuurschalen zorgen voor flakkerend sfeerlicht op de terrassen en langs het zwembad. Vlakbij onze kamers bevindt zich de spa, waar alleen met organische producten wordt gewerkt. De relaxruimte ligt boven zee, de Golf van Oman. We dineren in het restaurant van The Chedi dat vier keukens heeft: Arabisch, Aziatisch, Indiaas en Westers. Er is een banketbakkerij waar verrukkelijke bonbons en macarons worden gefabriceerd. Na het diner lopen we over het zijdezachte zand van het privéstrand naar de *long pool* voor een verkoelende duik.

DE WITTE HOOFDSTAD

Muscat, Omans hoofdstad, heeft als bijnaam de witte stad. Adam leidt ons rond. We rijden langs het Royal Opera House, dat eind 2011 werd geopend. In de Old Town struinen we onder meer door de soek met zijn waterpijpen, shawls, sieraden en parfums. Het bekendste parfums huis van Oman heet Amouage. De exclusieve geuren ruiken licht naar wierook en mirre. We rijden naar het werkpaleis van de sultan, dat blauw, goud en wit blinkt in de zon. "Blauw staat voor de hemel, goud voor de woestijn en wit voor de vrede", verklaart onze gids. Onder leiding van Sultan Qaboos Bin Said - inmiddels ruim veertig jaar aan de macht - werden scholen gesticht, óók voor meisjes, en werden zelfs in de meest afgelegen bergdorpen wegen aangelegd. Oman, onderdeel van het Arabisch schiereiland, bestaat voor tachtig procent uit bergen, de rest is woestijn. Voordat sultan Qaboos aan de macht kwam, was Oman een onontgonnen land, maar door de modernisering nam de welvaart sterk toe. We bezoeken de Grote Moskee. Vanzelfsprekend doen we onze schoenen uit en slaan we een hoofddoek om. Hoewel het niet hoeft, houd ik de hoofddoek de hele dag op, omdat deze zo heerlijk beschermt tegen de felle zon. De Grote Moskee met zijn gouden koepel straalt grandeur uit. Hij werd eind jaren negentig gebouwd. Architecten uit verschillende moslimlanden hebben eraan meegewerkt. Typisch Omaans zijn de bogen die uitlopen in een punt. Verder is er mozaïek uit Egypte, zijn er lampen uit Marokko en ligt er een immens tapijt uit Iran. Zeshonderd vrouwen hebben vier jaar lang gewerkt aan dit handgeweven kleed.

MAANLANDSCHAP

We verlaten Muscat en trekken het ruige binnenland in. We rijden door een rotslandschap met de meest wonderlijke tinten, van steengrijs en roestbruin tot oranje-rood en zalmroze. We stoppen bij een dorpje, Misfat al Abriyeen, met huizen van vierhonderd jaar oud. Het dorp ligt aan een bergstroompje en er groeien sappige vruchten: papajas, mango's, granaatappels. We rijden over een slingerende, stenige weg verder omhoog en zijn plotseling in een soort maanlandschap. Ergens hoog op een richel ontwaren we ons tentenkamp: The View. De ligging is werkelijk spectaculair. Het kamp bevindt zich op bijna 1500 meter hoogte en kijkt uit over een diep dal. De eenvoudige tenten blijken goede bedden te hebben en een eigen badkamer. Voordat ik ga slapen, werp ik vanuit mijn tent een laatste blik op de lichtjes in de diepe vallei. De stralen van de opkomende zon wekken me de volgende morgen. We stijgen nu tot zo'n 2500 meter naar de op een-na-hoogste piek van Oman, Jebal Akhdar, hetgeen groene berg betekent. We stoppen bij een berg-oase: Wadi El Ain. In een naburig dorp bloeien rozenstruiken en laat een vrouw zien hoe ze rozenwater maakt. Een van de mooiste wadi's of vruchtbare valleien op onze route ligt een stuk naar het zuidoosten. Het is Wadi Bhani Khalid. Lopend via een droge rivierbedding en palmbossen komen we uit bij een smaragdgroen meer, een paradijselijke plek om te zwemmen en te genieten van de zon.

ZANDSTENEN KASTELEN EN FORTEN

Oman telt meer dan vijfhonderd kastelen, torens en forten. Wij bezoeken Jabreen Castle nabij Nizwa. Dit kasteel was bestemd voor een imam en werd voltooid in 1670. Binnen is het een doolhof van trappen en kamers, sommige met ramen, andere zonder. In die laatste ruimtes werden de gevangenen bewaard. Terwijl we in een ontvangstzaal op een tapijt zitten, geleund tegen kussens, vertelt onze gids over de Omaanse gastvrijheid. Het is in Oman nog altijd goede traditie gasten te ontvangen met koffie en dadels. Niet ver van Jabreen Castle ligt Fort Bahla. Het oogt als een gigantisch zandkasteel met een vlaggetje bovenop en is een van de oudste forten van Oman. Het oudste fort is echter dat van Nizwa zelf, uit 1650. Vanaf dit fort hebben we weer een fabelachtig uitzicht. Vanaf de ene toren zien we de bedrijvigheid rond de soek, vanaf de andere zijde kijken we op een woud van dadelpalmen en de ruige bergkammen. Nizwa ligt op het kruispunt van de oude karavaanroutes. We bezoeken er tevens de befaamde geitenmarkt. Het is er een →

Over het zijdezachte zand van ons privéstrand lopen we naar het zwembad

1 Schildpadden-eiland Ras Al-Jinz.

2 De vuurtoren van Sur met zijn karakteristieke witte huizen.

3 De kannen met koffie staan gastvrij klaar bij tentenkamp Oryx Camp in Wahiba Sands.

4 De soek in de oude stad van het levendige Muscat.

5 Het aantrekkelijke zwembad in vijfsterrenhotel The Chedi in hoofdstad Muscat.

6 Gids Adam in zijn altijd smetteloze dishdasha.

7 Gebrandschilderd raam van de Grote Moskee in de hoofdstad.

8 De drukke geitenmarkt van Nizwa.

9 Jabreen Castle, Omaans kasteel, dat deels ruïne is.





De Grote Moskee in hoofdstad Muscat.

Blauw staat voor de hemel, goud voor de woestijn, wit voor de vrede...

gekriool van mensen en dieren. Mannen trekken de onwillige geiten mee aan een touw. Er lopen zwarte, witte en langharige geiten. “De zwarte zijn Somalische en de witte Australische geiten, maar die langharige is de Omaanse”, zegt onze reisleader, “de kostbaarste van allemaal.” Er wordt druk onderhandeld. Wanneer het slachtfest nadert, schieten de prijzen omhoog. We lopen de zoek in, die uit verschillende secties bestaat. In de ‘modehoek’ verkopen vrouwen zwarte abaya’s, traditionele vrouwengewaden, maar dan in ‘moderne’ uitvoering met veel glitters en kleurtjes. De mannen gaan, zoals de gids, gekleed in een dishdasha’s. Op het hoofd dragen zij een geborduurd mutsje, kumah geheten.

ZONSONDERGANG IN DE WOESTIJN

Na de bergen volgt de woestijn van Wahiba Sands. Links en rechts van de weg sjokken dromedarissen, terwijl we ons safarikamp bereiken. Een lokale gids neemt ons mee om de zonsondergang te zien. We stappen in zijn jeep en hij rijdt met grote snelheid tegen hoge, oranje zandduinen op om er aan de andere kant weer vanaf te racen.

Over enkele dagen is het supermaan. Dan staat de maan extreem dicht bij de aarde, een fenomeen dat zich eens in de zoveel tijd voordoet. Op het duin is de stilte bijna magisch. In het pikkedonker keren we terug naar het kamp. Daar wordt er heerlijk voor ons gekookt: lamsvlees, kip, rijst, wortelsalade en platbrood. We zitten op rood-met-gouden kussens aan een lage tafel en er brandt een kampvuur. De volgende dag gaan we naar een bedoeïenenhuis, dieper de woestijn in. Het bestaat uit palen en een tentdoek en wordt bewoond door een grote familie. De vrouwen dragen kleurige gewaden, heel anders dan de zwarte abaya’s in Nizwa. Er

spelen kinderen en een man poseert trots met een trofee die hij heeft gewonnen bij de kamelenraces. De sport is ongekend populair. Een winnende kameel is een fortuin waard en kan wel 100.000 rial opleveren (ruim twee ton in euro’s).

ZEESCHILDPADDEN IN RAS AL-JINZ

We zetten koers naar de kust, naar Sur. Het ligt aan een turkoois-kleurige baai en de huizen zijn er helderwit. Vanaf Sur volgen we de kustroute naar Ras Al-Jinz, waar een schildpaddenreservaat is. Zodra de duisternis inzet, gaan we met een gids het strand op. Het hele jaar door komen hier zeeschildpadden aan land om eieren te leggen. Met de naderende supermaan is de kans kleiner dat we ze te zien krijgen, maar we hebben geluk. Er is een groene zeeschildpad gesignaleerd! We observeren het dier van achteren, buiten zijn blikveld. De schildpad van wel een meter doorsnee hangt rustig boven een diepe kuil waarin ze tientallen eieren werpt. Dan begint ze de kuil te dichten. Met haar voorpoten maait ze scheppen zand naar achteren om de eieren toe te dekken. Dit is wel heel bijzonder! Ik sta zó dichtbij, dat ik een volle lading zand in mijn gezicht krijg. Bij het ochtendgloren gaan we opnieuw het strand op. Ditmaal zien we brede sporen in het zand. Het lijken bandensporen, maar ze zijn afkomstig van de schildpadden. Er zijn ook smalle sporen bij van babyschildpadden. Ze zijn uit hun ei gekropen en hebben op eigen kracht de weg naar zee moeten vinden. De lege eierschalen liggen als stille getuigen in het zand. We keren vandaag terug naar Muscat en eindigen onze reis waar we zijn begonnen, bij The Chedi. We eten buiten. De palmbomen zijn verlicht, de vuurschalen flakkeren en aan de hemel staat een kogelronde maan. Het is zover, het is supermaan. →



Kleurrijke inrichting in Oryx Camp, tentenkamp in de woestijn Wahiba Sands.



Hotel The Chedi in de avondschemering.



Het luxe tentenkamp The View op meer dan 2000 meter hoogte.



Woestijnkamp Desert Nights Camp in Wahiba Sands.



Strandstoelen bij hotel The Chedi in Muscat.

Lezersaanbieding naar verrassend Oman

Maak tijdens deze 9-daagse Nouveau-reis kennis met de historie en culturele schatten van gastvrij Oman. De reis wordt afgesloten met twee stranddagen. Alle dagen zijn op basis van halfpension, behalve de laatste twee, die zijn alleen met ontbijt. U reist met privéchauffeur. Beste tijd is van oktober tot en met april met een gemiddelde temperatuur tussen 25 en 35 graden Celsius.

Reisprogramma in het kort:

DAG 1 Vliegreis naar Oman. U verblijft in het viersterrenhotel Park Inn in Muscat.

DAG 2 Muscat – Sur-Ras Al Jinz. Fotostop bij de Sultan Qaboos Grand Mosque, een van de grootste moskeeën van het Midden-Oosten. U bezoekt in Muscat het Bait Al Zubair Museum. Er is een fotostop bij de residentie van Sultan Qaboos, het Al Alam Palace, geflankeerd door de 16de eeuwse Portugese forten Mirani en Jalali. U reist naar Sur per 4WD via de schilderachtige kustroute en maakt een stop in vissersdorp Quriyat bij een kalkstenen krater met blauwgroen water. De tocht gaat verder naar Wadi Tiwi en vervolgens naar uw hotel, Sur Plaza, waar u dineert. Avondbezoek aan het schildpaddenreservaat van Ras Al-Jinz.

DAG 3 Wahiba Sands. Uw eerste stop is Wadi Bani Khalid, een oase in de woestijn met helder (zwem)water. Na een rit door de zandduinen, bezoekt u het huis van een

bedoeïenfamilie. Diner en overnachting in woestijnkamp 1000 Nights Desert Camp in een luxe tent met eigen toilet/doucheruimte ernaast. Er is een zwembad.

DAG 4 Nizwa, de culturele hoofdstad van Oman. Een bezoek aan het Jabreen-kasteel is de moeite waard; dit fort werd gebouwd in de 17de eeuw en heeft prachtig stuc- en houtsnijwerk en een beschilderd plafond. Overnachting in Falaj Daris Hotel.

DAG 5 Nizwa. Bezoek aan het Nizwa Fort met haar enorme ronde toren met een prachtig uitzicht over de oude stad. Na een bezoek aan de soek bekijkt u Al Hamra en

Misfah Al Abriyeen, de oudste dorpen van deze regio. In Wadi Al Ain bekijkt u oude graven. Overnachting in Nizwa.

DAG 6 Tocht naar de 'groene bergen' van Oman, Jabal Akhdar. Kort bezoek aan Birkat Al Mouz, het oude dorp aan de voet van de Jabal Akhdar-berg. U bezoekt ook Wadi Bani Habib om een van de afgelegen dorpen en plantages te zien. In de middag keert u terug naar Muscat voor een verblijf van twee nachten in uw strandhotel. Het viersterren Crowne Plaza Muscat Hotel is gelegen op het mooiste punt van Muscat, aan Qurum Beach, met een spectaculair uitzicht over Golf van Oman.

DAG 7 Geniet van een heerlijke dag bij het strand en van de faciliteiten van uw hotel.

DAG 8 U wordt opgehaald voor de transfer naar de luchthaven, deze is uiteraard afgestemd op uw vluchtschema.

DAG 9 Aankomst op de luchthaven van uw vertrek.

REISSOM vanaf €2.390,- per persoon (afhankelijk van de periode).

INCLUSIEF Vliegreis per KLM naar Muscat in de R-tarieffklasse (indien beschikbaar). Alle transfers met privéchauffeurs, rondreis door de woestijn per 4x4-jeep met chauffeur, excursies met entreegelden zoals in het reisprogramma genoemd, accommodaties en maaltijden conform programma, belastingen, toeslagen, reisbescheidenet.

EXCLUSIEF Reis-en/of annuleringsverzekering, eventueel af te sluiten bij uw boeking; niet vernoemde maaltijden, drankjes, fooien en uitgaven van persoonlijke aard, eventuele visakosten.

INFORMATIE EN RESERVERINGEN Travel withStyle, maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 - 21.00 uur, zaterdag van 9.00 - 15.00 uur; telefoon: 0541-70 74 71, www.withstyle.nl

***Opwaardering naar het Chedi Hotel is mogelijk:** The Chedi in Muscat is wellicht de meest stijlvolle en exclusieve accommodatie van Muscat. Het is gelegen aan het prachtige ongerepte Boushar Beachfront in Muscat, Oman. Het hotel is befaamd om zijn eetgelegenheden The Restaurant, dat wordt beschouwd als het beste van Oman. De kamers van The Chedi zijn chic en stijlvol ingericht en geven u toegang tot de drie zwembaden.

MET DANK AAN: KLM (WWW.KLM.NL), TRAVEL WITH STYLE (WWW.WITHSTYLE.NL) EN VISIT OMAN (WWW.VISITOMAN.NL)



Doorkijkje in de tuinen van hotel The Chedi.